

ACHTERGROND FOTOBOEK

Ze werken er net zo hard voor als de Sven Kramers en Epke Zonderlands van deze wereld. Maar deze kampioenen kent bijna niemand.



▲ Jan Kusters (Beerzerveld, 1980), Nederlands kampioen kindergoochelen 2011, 2013.



▲ Boyito Mulder (Groningen, 1991), Nederlands kampioen kunstschaatsen: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.



▲ Sander Wijngaards (Heerde, 1986), Nederlands kampioen winterbommetje 2012.



▲ Eendracht Maakt Macht (Oudega SWF, opgericht 23 september 1898), Nederlands kampioen fanfare 2010, 2011.



▲ Carola Sneekes (Alkmaar 1985), Nederlands kampioen voltige 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.



▲ Anish Giri (Sint-Petersburg, Rusland, 1994), Nederlands kampioen schaken 2009, 2011, 2012.



▲ Hielke Deelstra (Gytsjerk, 2003), Nederlands kampioen grasparkieten kweken 2010, 2011, 2012, 2013.



▲ VZC E&P Veenendaal (opgericht 1 mei 1934), Nederlands kampioen synchroonzwemmen: 2009, 2010, 2011.

Onbekende kampioenen

Gitte Brugman

GRONINGEN Nederland kent talloze kampioenen en elk jaar komen daar weer nieuwe bij. Van sport tot spel en van ambacht tot hobby, zo schrijven Niels van Muijden en Anne Claire de Breij op www.dutchchampions.nl. „Sommige kampioenschappen trekken miljoenen kijkers, terwijl andere gehouden worden zonder dat iemand er weet van heeft. Er bestaat geen eenduidige definitie van de Nederlands kampioen en dat fascineert ons.”

Sinds 2011 bezochten de twee tientallen kampioenen, van kindergoochelaar tot voltigekunstenaar en van grasparkietkweker tot kampioen 'winterbommetje'. Velen van hen

trainen wekelijks soms tientallen uren om zich te bekwamen in hun sport of vaardigheid. Maar meer dan een glimmende beker of een vetleren medaille verdienen ze er niet mee. Sterker nog, het kost hun vaak veel geld. Ze reizen stad en land af, maar moeten het vanwege de onbekendheid van hun hobby zonder sponsors stellen.

De besten van Nederland variëren in leeftijd, maatschappelijke status, opleidingsniveau, geslacht en afkomst. Met het fotoproject *Dutch Champions* geven Van Muijden en De Breij een visueel antwoord op de vraag 'wie zijn onze kampioenen?'. Voor dit project reisden ze een jaar lang het hele land door. Van Tuitjenhorn tot Zunderdorp en van It Hei-

Ze was 'slechts' wereldkampioen, géén Nederlands kampioen

denskip tot Landgraaf. Fotograaf De Breij portretteerde en Van Muijden interviewde hen.

Ze fotografeerden de kampioenen thuis, in sporthallen, hotellobby's of zwembaden. De Breij: „Door ze afwisselend in hun eigen omgeving en

die daarbuiten te portretteren, of door de bestaande ruimte – gedeeltelijk – naar mijn hand te zetten, balanceren de twee op de grens tussen documentaire en geënceneerde fotografie.”

De twee zijn enthousiast over de bijzondere mensen die ze hebben ontmoet en hun verhalen. „We vonden dat deze mensen een platform verdienden en hebben daarom dit boek gemaakt.”

Al met al maakten ze ruim vijftig portretten, waarvan er 34 in hun boek *Dutch Champions* staan. Van Muijden: „De uiteindelijke selectie was best pittig. Soms hadden we zowel een man als een vrouw in dezelfde tak van sport gefotografeerd. Vanwege een gelijke verdeling tussen de

seksen verviel dan een van hen. Er viel zelfs een wereldkampioen af. We wilde haar er dolgraag in, maar ze was 'slechts' wereldkampioen en géén Nederlands kampioen.”

Van Muijden en De Breij zijn trots op het resultaat. Het project is echter nog niet ten einde. „Op onze Facebookpagina blijven we zeker aandacht besteden aan bijzondere kampioenen. Dat hebben deze toppers wel verdiend.”

Boek

Niels van Muijden en Anne Claire de Breij - *Dutch Champions*, uitgeverij Komma, 248 blz., 29,95 euro, www.dutchchampions.nl, www.anneclairedebrij.com.